

# IK VERGEET JE NIET

cultuur  
compaan



Een initiatief van CultuurCompaan in co-creatie met CC-educatie. In samenwerking met de gemeente Roosendaal en diverse aangesloten partners.

## Opdracht 2 “Ik vergeet je niet”

*Thema: De lente komt eraan!*

De lente komt eraan, alles schiet uit de grond en langzaam komen de blaadjes weer aan de bomen. De voorjaarsbloeiers worden weer geplant, een prachtig gezicht. Wanneer we allemaal een of meerdere bloemen maken kunnen onze kunstenaars van al die bloemen bij elkaar een mooi kleurrijk bloemengordijn of bloementapijt maken. We dagen jullie uit om aan de slag te gaan.

Ga dus eens op zoek in je huis, kijk eens om je heen, waarmee zou je een bloem kunnen maken? Van een zakdoek, oud papier, karton, wol of van een afwasborstel of sponsje. We geven je hieronder een uitgeschreven voorbeeld idee zoals het kan. Maar hoe meer verschillende bloemen hoe liever, dus laat je creativiteit stromen en doe gezellig mee. Alleen en toch samen!

**Wat heb je nodig:**

- 1 drink pakje, 1 leeg klein vla pakje, lijm, schaar, snijmesje, verf, kwast
- Eventueel tijdschriften (kranten, reclameblaadjes) knoopjes, schelpjes

**Uitleg in stappen:**

1. Maak de bovenkant van het drinkpakje en het vla pakje open zodat je de binnenkant goed schoon kunt maken met water en droog ze goed af.
2. Knip met je schaar over de vouwlijnen (alle vier de hoeken) van het drinkpakje recht naar beneden. Doe dit ook met het vlapakje. Je hebt nu twee kruisvormen (zie foto).
3. Leg de twee kruisvormen op elkaar in een ster/ bloem vorm. Dit is de basis van je bloem (zie foto).
4. Knip de uiteinden in een bloemblad vorm.
5. Beschilder beide vormen in twee verschillende kleuren met verf. Heb je geen verf dan is beplakken met restjes papier ook mogelijk.
6. Plak nu beide vormen stevig op elkaar vast.
7. Met steentjes, knoopjes en een beetje verf maak je het af.

Wil je graag meer voorbeelden zien? Bezoek dan onze website voor foto's en een filmpje.

Is je bloem af? Super goed gedaan! Hang de bloem voor je raam of bewaar de bloem op een andere plek! We komen aan het eind van de corona periode al je werkstukken ophalen om ze te verwerken in één groot kunstwerk. Volgende week ontvang je weer een nieuwe opdracht.

**Meer informatie op [www.cultuurcompaan.nl/ik-vergeet-je-niet](http://www.cultuurcompaan.nl/ik-vergeet-je-niet).**

Voor vragen kun je mailen naar [info@cultuurcompaan.nl](mailto:info@cultuurcompaan.nl).

Heb je specifieke vragen omtrent het coronavirus, neem dan contact op met het corona-steunpunt van de gemeente op **telefoonnummer 14-0165**.

