

De verloren (gewaande) tuin

Winter 2021. Het is niet echt een winter-winter, het kwakkelt te veel. Slechts één keer tot nu toe liet de sneeuw zich gelden en werd er een mooi, blank laagje overal over gelegd. Zorgvuldig. Blank. Maagdelijk wit. Zoals het hoort.

Mijn tuin is eveneens bedekt met een maagdelijk witte laag, slechts verstoord door de afdrukken van de vogelpootjes. De afdrukken die getuigen van een driftige speurtocht op zoek naar voedsel, wat nu door deze witte deken amper te vinden is. Indrukwekkend snaterend geven de vogels aan dat ze het totaal niet eens zijn met het op een dergelijke manier verstoppert van al dat kostelijke voedsel. De meest brutalen en sterken onder hen verplaatsen de sneeuw en komen aldus toch bij de verstopte en ondertussen ook ijskoude lekkernijen. Ieder vogeltje probeert zijn kleine deel ervan te bemachtigen. De grote en opvallende zwarte vogels zijn in de meerderheid en tevens de baas en ze laten dat merken ook.

Ze zullen met z'n allen nu wel terugdenken aan de zomer. Een tuin vol in bloei. Genoeg vogel-voedsel te vinden in de bomen. Zelfs zonder sponsoring door vetbollen of pindasnoeren was er meer dan genoeg. Dat was nog eens vogels-verwennerij. Ze zijn het niet vaak allemaal met elkaar eens, maar hierover duidelijk wel. Waar is die verwennerij gebleven? Ze waren het zo goed gewend en nu moeten ze met hun poten in de ijskoude sneeuw hun kostje bij elkaar proberen te scharrelen. Vogel ontierend.

Waar zijn de roodgekleurde appels gebleven die zo een delicatessen waren? Alle lekkere blaadjes die de bloemen ons gratis voorschotelden? De mieren die overal in de bomen aanwezig waren en zo een smakelijk hapje voor ons vormden? Allemaal weg. Bang voor een beetje sneeuw. Watjes. Echte helden laten zich nu ook zien.

Ze scharrelen nog een poosje verder tot de weinige sneeuw na een dag alweer verdwenen is. Hoera! Voedsel zo van de grond af op te pikken. Niks geen gegraveerd meer in de witte tuinbedekking. Back to normal? Weer voedsel genoeg te vinden zonder al te veel inspanning.

En de verloren gewaande tuin? Ze hebben als tijdelijke huurder van deze tuin die weer teruggevonden...

Kees van Rijsbergen